

**ΤΟΡΙ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ (Tory Anarchsim):
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΔΥΤΩΝ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΜΦΙΣ-ΜΙΣΡΑΪΜ**

**Νικόλαος Λάος, 33^ο, 95^ο, 97^ο, F.S.C./ΠΠο
Μέγας Γενικός Ιεροφάντης**

Fraternitas Serpentis et Columbae



Η Υπερτάτη Τάξη του διεθνούς Τεκτονικού μας Τάγματος, δηλαδή, των Ηνωμένων Παραδοσιοκρατικών Μεγάλων Αδύτων του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, ονομάζεται Fraternitas Serpentis et Columbae (F.S.C.), δηλαδή, Αδελφότητα του Όφεως και της Περιστεράς. Πέρα από ένα παγκόσμιο Τεκτονικό Διευθυντήριο, αποτελεί και ένα φιλοσοφικό, θεολογικό, επιστημονικό και πολιτικό think-tank. Οι αρχές και οι σκοποί αυτού του οργανισμού διαυγάζονται στο βιβλίο μου με τίτλο *Υπό τον Παντεπόπτη Οφθαλμό: Η Βασιλική Τέχνη του Ελευθεροτεκτονισμού και η Οικοδόμηση Συνειδήσεων, Κοινωνιών και Πολιτικών Συστημάτων*, το οποίο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 από τις Εκδόσεις Δίαυλος (ISBN-13: 978-960-531-403-3).

Το Τεκτονικό μας Τάγμα αποτελεί συγχρόνως και ένα παγκόσμιο πολιτικό κίνημα βασισμένο στην έννοια του Τόρι Αναρχισμού και της παραδοσιακής μεταφυσικής. “Τόρι” σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο και πολύ βαθύτερο από αυτό που σημαίνει ο αστικός συντηρητισμός. Ο αστικός συντηρητισμός σημαίνει κυρίως την αφοσίωση και τη νομιμοφροσύνη σε πρόσωπα και θεσμούς, ενώ ο αυθεντικός Τόρι είναι πρωτίστως αφοσιωμένος και νομιμόφρων σε ιδέες, και υπό αυτήν την έννοια είναι ένας παραδοσιοκράτης και όχι αστός συντηρητικός. Ο Τόρι Αναρχισμός αποτελεί μια συγχώνευση μεταξύ της έννοιας του αυθεντικού Τόρι, δηλαδή, ενός παραδοσιοκρατικού συντηρητισμού βασισμένου στην παραδοσιακή μεταφυσική, και του Μη Αριστερού Αναρχισμού, δηλαδή, μιας ριζικώς αποκεντρωτικής Δεξιάς. Για τον Τόρι Αναρχικό, η “παράδοση” και η “αυθεντία” διαφέρουν ουσιωδώς από την “κρατική εξουσία,” και το να είσαι Δεξιός δεν πρέπει να σημαίνει το να είσαι ευσεβής (pious) και παρεμβατικός υπό την έννοια των νομικιστών Ρωμαιοκαθολικών και των Αμερικανών εκφυλισμένων Προτεσταντών, όπως οι “Ευαγγελικοί” και οι “Πουριτανοί.” Αυτό το πνεύμα ευσεβισμού και παρεμβατισμού χαρακτηρίζει τους Αμερικανούς φιλελευθέρους (liberals) και τους Γάλλους ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι αποτελούν εκφράσεις της νεωτερικής αστικής θρησκείας. Εξ ου και εμείς υποστηρίζουμε την ελευθεριοκρατία (libertarianism) υπό την έννοια του Μη Αριστερού Αναρχισμού, αλλά απορρίπτουμε τον αστικό φιλελευθερισμό (liberalism).

Για μια συστηματική διαύγαση αυτών των πολιτικών ζητημάτων, μελετήστε με προσοχή το βιβλίο μου *Υπό τον Παντεπόπτη Οφθαλμό: Η Βασιλική Τέχνη του Ελευθεροτεκτονισμού και η Οικοδόμηση Συνειδήσεων, Κοινωνιών και Πολιτικών Συστημάτων* (Εκδόσεις Δίαυλος), και, εάν συμφωνείτε, ζητείστε να ενταχθείτε στο Τάγμα μας για να οικοδομήσουμε μαζί τις συνειδήσεις και τις κοινωνίες που οραματιζόμαστε:

<http://www.diaulos-books.gr/product/1054/ypo-ton-pantepopti-ofthalgo-i-basiliki-texni-toy-eleytherotektonismoy-kai-i-oikodomisi-syneidiseon,-koinonion-kai-politikon-timatou>