

**ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:¹
ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΩΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ**

**Νικόλαος Λάος, 33ο, 95ο, 97ο, F.S.C./Πιο
Μέγας Γενικός Ιεροφάντης των
Ηνωμένων Παραδοσιοκρατικών Μεγάλων Αδύτων του
Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ
Γενικός Κυβερνήτης της
Fraternitas Serpentis et Columbae**



Στην παρούσα ανάλυση, με τον όρο “δίκτυο” (network), εννοούμε μια ομάδα ή ένα σύστημα διασυνδεδεμένων ανθρώπων και οργανισμών. Η διασύνδεση συνειδητών όντων μεταξύ τους μπορεί να λάβει τις εξής τρεις μορφές: (α) *Συνεννόηση*: συνίσταται στην πληροφόρηση, δηλαδή, στην παροχή είτε ανταλλαγή σημείων που αντιστοιχούν σε γεγονότα που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα υπό συζήτηση. Η συνεννόηση βασίζεται σε

έννοιες, δηλαδή, σε αφηρημένα μοντέλα πραγμάτων του εξωσυνειδησιακού κόσμου (αυτού που αποκαλείται συχνά “αντικειμενικός κόσμος”) είτε του κόσμου της συνείδησης (αυτού που αποκαλείται συχνά “ο εσωτερικός κόσμος του υποκειμένου”). (β) *Επικοινωνία*: συνίσταται σε μια σύνδεση μεταξύ συνειδητών όντων στο πλαίσιο της οποίας δεν ανταλλάσσονται απλώς πληροφορίες, αλλά ανταλλάσσεται νόημα με αποτέλεσμα τη δημιουργία του συναισθήματος της κατανόησης (understanding). “Νόημα” σημαίνει την αναφορά ενός όντος ή ενός κόσμου όντων σε μια πραγματικότητα που τα υπερβαίνει, υπό την έννοια ότι αποτελεί τον υπερβατικό λόγο της ύπαρξής τους, και “λόγος,” εδώ, σημαίνει το ποιητικό και το τελικό αίτιο. Η επικοινωνία βασίζεται στην κοινή αναφορά των συνειδήσεων που επι-κοινωνούν στο ίδιο νόημα, και, άρα, ενέχει ένα προσωπικό στοιχείο. (γ) *Μέθεξη*: συνίσταται στην επικοινωνία εφοδιασμένη με το στοιχείο της πίστης, υπό την έννοια ότι, στην περίπτωση της μέθεξης, οι συνειδήσεις δεν αναφέρονται απλώς στο ίδιο νόημα αλλά και το πιστεύουν βιώνοντάς το ως την πραγματική αλήθεια (δηλαδή, ως την

¹ Για την ιστορία του όρου “δικτυακός πόλεμος” (netwar), βλ. την ακόλουθη μονογραφία της RAND Corporation:

https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR789.html

πραγματική φανέρωση του λόγου). Με άλλα λόγια, στην περίπτωση της μέθεξης, οι συνειδήσεις συμμετέχουν στην ίδια πραγματικότητα την οποία πιστεύουν και βιώνουν ως την κατ' εξοχήν πραγματικότητα.

Ένα δίκτυο είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός του οποίου τα μέλη είτε συνεννοούνται, είτε επικοινωνούν, είτε βρίσκονται σε κατάσταση μέθεξης μεταξύ τους. Άρα, ένα δίκτυο μπορεί να είναι μια αποκλειστική ανθρωπίνη κοινότητα, ένα κοινωνικό κίνημα, ένα Τεκτονικό Τάγμα, μια εγκληματική οργάνωση, ένα λόμπι, ένα κράτος, μια υπερεθνική οντότητα, ένας διεθνής οργανισμός, μια εταιρεία κ.ο.κ.

Ο ορισμός του δικτυακού πολέμου τον οποίο εισηγούμαι έχει ως εξής: ο δικτυακός πόλεμος (netwar) συνίσταται σε σκόπιμες ενέργειες για την επιρροή του τρόπου με τον οποίο η συνείδηση αντιλαμβάνεται, νοηματοδοτεί και αξιολογεί τον κόσμο, εξωτερικό και εσωτερικό, μέσω φανερών είτε κρυφών καναλιών, στο πλαίσιο των οποίων κάποιοι δρώντες επιδιώκουν να επιφέρουν μια επιθυμητή μεταβολή στη συνείδηση άλλων δρώντων ώστε, δια μέσου αυτής της αλλαγής των συνειδήσεων, να επιφέρουν τα τελικά αποτελέσματα που επιθυμούν. Ο δικτυακός πόλεμος δεν συνεπάγεται την προσφυγή στη φυσική βία, ούτε τη μη συναινετική αλλαγή πληροφοριακών δεδομένων (εξ ου και διαφέρει από τον κυβερνοπόλεμο/ηλεκτρονικό πόλεμο), ούτε καν την παράβαση γραπτών νόμων του πληθυσμού-στόχου είτε του διεθνούς συστήματος. Οι διακριτικές είτε συγκαλυμμένες επιχειρήσεις δικτυακού πολέμου μπορεί να περιλαμβάνουν ομιλίες είτε πράξεις που πραγματοποιούνται από ομάδες, μεμονωμένα πρόσωπα είτε μηχανικά συστήματα, πολιτιστικές δράσεις, οικονομικές επιλογές και άλλες νομικώς προστατευόμενες, ή έστω νομότυπες, δραστηριότητες, αλλά και πληροφοριακές επιχειρήσεις που μπορεί να αντιβαίνουν προς νόμους ή και προς την ίδια την αρχή της κυριαρχίας κρατών (π.χ., δικτυακό πόλεμο εναντίον ενός κράτους μπορεί να διεξάγει ένα κοινωνικοαπελευθερωτικό κίνημα, αλλά επίσης δικτυακό πόλεμο εναντίον ενός κράτους μπορεί να διεξάγει και μια μαφιόζικη οργάνωση).

Το βιβλίο μου *Υπό τον Παντεπόπτη Οφθαλμό: Η Βασιλική Τέχνη του Ελευθεροτεκτονισμού και η Οικοδόμηση Συνειδήσεων, Κοινωνιών και Πολιτικών Συστημάτων*, το οποίο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 από τις Εκδόσεις Δίαυλος (ISBN-13: 978-960-531-403-3), αποτελεί το θεμέλιο και τη στρατηγική του Τάγματός μας ως δικτύου στην εποχή του δικτυακού πολέμου. Επί τη βάση αυτού του βιβλίου, το Τάγμα μας επιδιώκει να φθάσει στο επίπεδο της μέθεξης και να διεξάγει τις δικές του επιχειρήσεις στον σύγχρονο δικτυακό πόλεμο· βλ.:

<http://www.diaulos-books.gr/product/1054/ypo-ton-pantepopti-ofthalmo-i-basiliki-texni-toy-eleytherotektonismoy-kai-i-oikodomisi-syneidiseon,-koinonion-kai-politikon-timatou>