



**Είστε Όλοι Καλεσμένοι:
Με Αφορμή Μια Πρόσφατη Συνθήκη Φιλίας . . .**

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ιδ΄ 16–24:

“Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17 καὶ ἀπέστειλε τὸν δούλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἔτοιμά ἐστι πάντα. 18 Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες· ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρητημένον. 19 Καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρητημένον. 20 Καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 Καὶ παραγενόμενος ὁ δούλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22 Καὶ εἶπεν ὁ δούλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 23 Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δούλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου. 24 Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεται μου τοῦ δείπνου. Πολλοὶ γὰρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.”

Το Τάγμα μας, δηλαδή, τα Ηνωμένα Παραδοσιοκρατικά Μεγάλα Άδυστα του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, αποτελεί μια ανεξάρτητη, διεθνή Ελευθεροτεκτονική Αδελφότητα με σαφή, διαυγή και δημοσίως δεδηλωμένη θρησκευτική, φιλοσοφική και πολιτική ταυτότητα, την οποία όποιος θέλει μπορεί να μελετήσει στο βιβλίο που συνέγραψε ο Νικόλαος Λάος με τίτλο *Υπό τον Παντεπόπτη Οφθαλμό: Η Βασιλική Τέχνη του Ελευθεροτεκτονισμού και η Οικοδόμηση Συνειδήσεων, Κοινωνιών και Πολιτικών Συστημάτων*, το οποίο εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δίαυλος (Μαυρομιχάλη 72-74 Αθήνα 10680, τηλ.: 210-3631169, 210-3617473, email: info@diavlos-books.gr). Επί τη βάση αυτής ακριβώς της σαφούς, διαυγούς και δημοσίως δεδηλωμένης θρησκευτικής, φιλοσοφικής και πολιτικής μας ταυτότητας, δεχόμαστε μέλη, άνδρες και γυναίκες, στην αδελφότητά μας. Από εκεί και πέρα, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι όποιος τρίτος παράγων ζητήσει τη φιλία μας, είτε τη συνεργασία μας σε επί μέρους εγχειρήματα, είτε θελήσει να επενδύσει στο Τάγμα μας, πρέπει να γνωρίζει ότι είμαστε ανοικτοί σε σχετικές προτάσεις ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ότι δεν θα μας ζητηθεί να αλλοιώσουμε την ταυτότητά μας ούτε στο ελάχιστο και θα παραμείνουμε αυτό που είμαστε. Δεχόμαστε τρίτους παράγοντες ως φίλους ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ θα μας ζητήσουν τη φιλία μας για αυτό που ΕΙΜΑΣΤΕ και όχι για κάτι που θα ήθελαν άλλοι να γίνουμε. Δεχόμαστε προτάσεις συνεργασίας από τρίτους παράγοντες ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ θα θελήσουν να συνεργαστούμε ως αυτό που ΕΙΜΑΣΤΕ και όχι για να γίνουμε κάτι άλλο. Δεχόμαστε όποιον θέλει να επενδύσει σε εμάς ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ θα θελήσει να επενδύσει σε εμάς για αυτό που ΕΙΜΑΣΤΕ και όχι για κάτι που θα ήθελαν άλλοι να γίνουμε. Γενικώς, όχι μόνο δεν μας διέπει σεκταριστικό φρόνημα, είτε μυστικοπάθεια, είτε κακός νοούμενος

ελιτισμός, αλλά επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε και τον αριθμό των μελών μας και τη γενικότερη κοινωνική δικτύωσή μας διεθνώς, αλλά, συγχρόνως, τηρούμε αυστηρώς την ταυτότητά μας και το στρατηγικό μας όραμα. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ-ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ (Christian-Anarchist) ΚΑΙ ΤΟΡΥ-ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ (Tory-Anarchist) πυρήνας της συνειδήσής μας, δεν “σηκώνει” ουσιαστικούς συμβιβασμούς, και όποιος τον παραγνωρίσει “κακό του κεφαλιού του” θα κάνει . . . Από την άλλη πλευρά, και δεδομένου ότι έχουμε σημαντικούς πολιτικούς και πνευματικούς εχθρούς (για τους οποίους αισθανόμαστε υπερήφανοι), ενεργούμε στο ιστορικό πεδίο με τη φρόνηση του όφους συμφώνως προς το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 10:16, δημιουργώντας νέα assets και μη αφήνοντας καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη και κανένα κανάλι κοινωνικο-ψυχολογικής επιρροής να μείνει αναξιοποίητο χάριν του δικού μας στρατηγικού σκοπού, ο οποίος εκτίθεται πλήρως και επακριβώς στο βιβλίο του Νικολάου Λάου με τίτλο *Υπό τον Παντεπόπτη Οφθαλμό: Η Βασιλική Τέχνη του Ελευθεροτεκτονισμού και η Οικοδόμηση Συνειδήσεων, Κοινωνιών και Πολιτικών Συστημάτων* (Εκδόσεις Δίαυλος).

Με το ανωτέρω φρόνημα και με τους ανωτέρω όρους και εντός των ανωτέρω ορίων, αποδεχθήκαμε και συνυπογράψαμε ευχαρίστως και υπερηφάνως και ευγνωμόνως, στις 18 Ιανουαρίου 2018, την κάτωθι Συνθήκη Φιλίας μεταξύ του ημετέρου Τάγματος, δηλαδή, των Ηνωμένων Παραδοσιοκρατικών Μεγάλων Αδύτων του Αρχαίου και Αρχηγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, και της Ιερής Κελτικής Τάξης του Ναού (Holy Celtic Order of the Temple), η οποία αποτελεί ένα Κελτικό Ναϊτικό Τάγμα το οποίο εδρεύει στην Ελβετία (στο Kanton Graubünden), όπου μάλιστα διαθέτει ένα πολύ όμορφο κέντρο φιλοξενίας, έχει σημαντική διεθνή παρουσία και συνδέεται άμεσα και κατ’ ευθείαν με τη Ναϊτική παράδοση και τους Ναϊτικούς βαθμούς του Ελευθεροτεκτονισμού της Σκωτίας και της Γαλλίας και επί πλέον συγγενεύει, ως προς την Κελτική του ταυτότητα, με ένα άλλο απόμακρο Τεκτονικό Τάγμα που ονομάζεται Order of Eri (ελιτιστική Τάξη της βρετανικής Τεκτονικής Ροδοσταυρικής Εταιρείας):



Στο πλαίσιο της ανωτέρω Συνθήκης Φιλίας μεταξύ του Τάγματος των Ηνωμένων Παραδοσιοκρατικών Μεγάλων Αδύτων του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ και της Ιερής Κελτικής Τάξης του Ναού (Holy Celtic Order of the Temple), ο Νικόλαος Λάος, ως Μέγας Γενικός Ιεροφάντης του πρώτου, έλαβε, τιμής ένεκεν, τον βαθμό του Επιτίμου Κέλτη Ιππότη του Ναού (Honorary Celtic Knight of the Temple) από τον +Alistair Bate (Tau Blaise), Μάγιστρο της Ιερής Κελτικής Τάξης του Ναού και Πρώην Σεβάσμιο Διδάσκαλο της Στοάς “Friendship” υπ’ αριθμόν 1712 υπό την αιγίδα της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς του Εδιμβούργου, ο οποίος του απένειμε το ακόλουθο δίπλωμα:



Ο Ναϊτικός ξενώνας του ανωτέρω Τάγματος στην Ελβετία, στο Καντόνι Γκράουμπυντεν.

